



Kristendomskundskab - prøve nr. 2

- Se video: Intro
- Forbered opgaven
- Se video: Prøve 2
- Diskuter elevens præstation og giv en karakter
- Se video: Votering
- Konkluder hvad der lægges vægt på

Luther og de gode gerninger

Baggrund

Luther og reformationen har haft stor betydning for det kristne livssyn, som vi har i Nordeuropa i dag. Hans tanker og idéer om syndsforladelse og Guds kærlighed til mennesket har ikke kun haft betydning for opfattelsen af den luthersk-kristne tro, men har også forandret andre kristne trosretninger over hele verden.

Spørgsmål

1. Redegør for Luthers centrale budskab i kilde 1. Sammenhold budskabet med kilde 2.
2. Hvem er et kristen menneskes næste? Inddrag gerne kilde 3.
3. Tag stilling til Luthers adskillelse af tro og gerninger. Hvordan tror du, at det påvirker vores måde at være menneske på? Er du enig med Luther i hans tanker om gode gerninger? Begrund dit svar.

Kilde 1

Troen er opfyldelsen af det første bud

Brev fra Martin Luther til Paven, 1520.

"For det 10: (...) På den måde ser vi, at det kristne menneske har nok i troen. At den kristne ikke behøver nogen gode gerninger for at være from. (...) Den kristnes frihed, er troen på Gud alene. Den frihed betyder ikke, at den kristne går omkring uden at gøre noget godt. Det betyder heller ikke, at den kristne gør onde ting. Det betyder ganske enkelt, at den kristne ikke behøver at gøre gode gerninger for at opnå fromhed og salighed.

For det 13: (...) Den der opfylder det første af de ti bud: "Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind", han opfylder med sikkerhed alle de andre bud med lethed. Gerningerne er døde ting. De kan ikke i sig selv ære Gud. Heller ikke selvom de gøres til Guds ære og i Guds navn."

Kilde: Frit efter "Et kristent menneskes frihed" af Martin Luther. Wittenberg, 1520. www.martinluther.dk

Kilde 2

Det dobbelte kærlighedsbud

"Da farisæerne hørte, at Jesus havde lukket munden på saddukæerne, samledes de, og en af dem, en lovkyndig, spurgte ham for at sætte ham på prøve: "Mester, hvad er det største bud i loven?"

Han sagde til ham: "Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind. Det er det største og det første bud. Men der er et andet, som står lige med det: Du skal elske din næste som dig selv. På de to bud hviler hele loven og profeterne"."

Kilde: Matthæusevangeliet kap. 22, vers 34-40.

Kilde 3



Billede 1: Lignelsen om "Den barmhjertige samaritaner", fra Lukasevangeliet kap. 10, 29-39.

Kilde: Barfoos, 2005. Wikimedia Commons.